

Extra verhaal rollenspel strafzaak

Lees het verhaal aandachtig

Een slecht plan

Mark komt uit school. Hij zet zijn fiets in de tuin en ploft op de bank. Zijn ouders zijn er niet. Ze werken allebei in een sportwinkel en komen pas laat thuis. Ze zijn er nooit als Mark uit school komt. Mark baalt daarvan. Kunnen zijn ouders niet wat minder werken?

Nu Mark in de brugklas zit, moet hij veel huiswerk maken. Maar dat is wel het laatste waar hij zin in heeft. Mark heeft nergens zin in. Er is thuis nooit iets te beleven.

Mark denkt aan zijn neef Luuk. Die beleeft altijd de leukste avonturen. Pas vertelde hij dat hij weleens vuurwerk in een brievenbus heeft gegooid. Volgens Luuk gaf dat een flinke knal. Zou dat echt zo zijn? Of zou Luuk overdreven hebben?

Er zou bij Mark in de schuur nog vuurwerk moeten liggen. Er was heel wat overgebleven met oud en nieuw. Mark denkt na. Zou hij dat durven? Natuurlijk. Hij is geen bangerik.

Mark loopt de schuur in en ja.. daar ligt het vuurwerk. Een doosje sterretjes, maar ook knalvuurwerk. Er liggen zelfs cobra's. Marks vader heeft verteld dat cobra's illegaal zijn, ze zijn verboden in Nederland. Ze zijn erg gevaarlijk. En... ze geven een ongelooflijk harde knal. Die moet Mark hebben! Hij stopt een cobra in zijn zak. In de keuken pakt hij een aansteker en stopt die in zijn andere zak.

Mark loopt de straat in voor zijn huis. Aan het eind van de straat staat een oranje brievenbus. Gelukkig, het is rustig buiten. Mark loopt langzaam verder. Kijkt er iemand naar hem? Mark ziet niemand.

Dan staat Mark voor de brievenbus. Hij haalt de cobra uit zijn zak. De aansteker pakt hij uit zijn andere zak. Voorzichtig steekt Mark de cobra aan. Mark heeft geen tijd meer om na te denken. Vlug duwt hij het brandende vuurwerk in de gleuf van de brievenbus.

Hij rent weg. Achter zich hoort hij een enorme knal. Echt een enorme knal! Het lijkt wel alsof de brievenbus uit elkaar is geploft. Mark staat stil en kijkt om. Hij staat te trillen op zijn benen. Hij ziet dat er vlammen uit de brievenbus komen. Mark kijkt ernaar. Wat heeft hij gedaan?

Mark heeft niet in de gaten dat er iemand achter hem is komen staan. Het is de buurman. Hij heeft alles gezien. 'Mark! Wat is dit? Ben je gek geworden?' Mark rent naar huis en sluit zich op in zijn kamer. Wat nu? Even later staat de politie voor de deur. De politie stelt vragen aan Mark en stuurt het verhaal naar de officier van justitie.

Drie maanden later moet Mark bij de kinderrechter komen.

Gegevens verdachte:

- Naam: Mark de Groot
- Geboren in Groningen op 16 maart 2008
- Woont nu in Assen